



Ronald Vlasman

1962 - 2017

Ik mis je stem  
ik mis je lach  
ik mis alles  
alles van elke mooie dag  
ik mis je vrolijkheid  
die iedereen blij maakte  
ik mis je troost  
waardoor ik rechtop bleef staan  
ik mis gewoon dat simpele samen zijn...  
dat zo gewoon leek te zijn...  
en al dat missen  
doet zo veel pijn!

Uw persoonlijke condoleance, herinnering of foto kunt u  
plaatsen via [www.deelherinnering.nl](http://www.deelherinnering.nl)

Tijdens één van zijn vele werkbezoeken aan zijn geliefde Ghana is  
totaal onverwacht uit ons leven weggerukt mijn allerliefste man,  
onze vader, maar bovenal maatje

## Ronald Vlasman

\* Hellevoetsluis,  
28 september 1962

† Accra, Ghana  
17 augustus 2017

Je zat nog vol plannen voor de toekomst,  
maar het heeft niet zo mogen zijn.  
Wat zullen we je missen.  
We koesteren de jaren dat we van je hebben mogen genieten.  
Je was de spil in ons leven.  
Voor altijd in ons hart.

Monique Vlasman-Chaudron  
Kevin, Bjarn, Kim, Rutger

Correspondentieadres:  
Silene Uitvaart  
T.a.v. familie Vlasman  
Postbus 53, 2290 AB Wateringen

De herdenkingsbijeenkomst bij het afscheid van Ronald zal plaatsvinden  
op donderdag 31 augustus om 13.00 uur in de King Willem Alexanderzaal  
van het World Forum, Churchillplein 10, 2517 JW Den Haag.  
U bent vanaf 12.00 uur welkom in de foyer.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Gelieve de bloemen voor de overledene te bezorgen op donderdag  
31 augustus tussen 9.00 en 10.00 uur in het World Forum.